

# Khalid woont in Marokko

## In het Hoge Atlasgebergte

Khalid woont met zijn familie in een eenvoudig huis in een klein dorpje. Hij moet ver lopen naar school. In de winter gaat hij niet altijd, want dan zijn er vaak overstromingen.

Marokko is een land in Noord-Afrika. In het Hoge Atlasgebergte ligt het Ourika-dal. Hier leven de Berbers.

In een dorp hoog op de helling berg woont Khalid met zijn familie.

"Ik heet Khalid Lakroud. Ik woon in het dorp Ait Mechkour in het Ourika-dal. Ik laat ons huis even zien. Hier is de keuken. Hier kijken we TV. En hier slaap ik. Dit is de badkamer. Hier slaan we spullen op. Hier staan de koeien. Het dak is gebouwd met houten bladeren van het huis van oma."

Om zeven uur 's morgens staat Khalid op om naar school te gaan. Hij moet een lange tocht door de bergen maken. Zijn school ligt helemaal aan de andere kant van de rivier. In de winter is het gevaarlijk. Er valt er veel regen. Daardoor zijn er veel overstromingen.

"Als er een overstroming is gaan we niet naar school, omdat de wegen geblokkeerd zijn. Dan zijn we bang dat er stenen op ons vallen."

Al die regen betekent niet alleen gevaar. De kinderen zijn gewend aan overstromingen en maken plezier.

Ait Mechkour is een klein en afgelegen dorp. Alle kinderen kennen elkaar, ze zijn allemaal bevriend.

In de zomer is het weer beter. Khalid en zijn zusje Meriem kijken TV terwijl hun moeder het ontbijt maakt.

Vandaag gaat Khalid aan het werk. Hij gaat plantjes verkopen aan toeristen. Met het geld dat hij verdient koopt hij schoolboeken en andere spullen.

"Ik ga naar school in de hoop dat ik ooit leraar word of dokter. Ik wil hier blijven wonen om de mensen in m'n dorp beter te kunnen maken. Want dit is mijn dorp. Hier ben ik opgegroeid."