

Verzet tegen de Duitsers

Onderduiken en vervalsen

Veel Nederlandse jongens en mannen moeten werken voor de Duitsers. Maar vaak willen ze dat niet en duiken ze onder. Er vormen zich verzetsgroepen die hen helpen door identiteitspapieren te vervalsen en voedselbonnen te stelen.

Het is 1943. De tweede wereldoorlog duurt nu al drie jaar, maar de Duitsers zijn aan het verliezen. En het verzet tegen de Duitsers wordt steeds heviger. In de hitte van Noord-Afrika zijn het de Engelsen die de Duitsers tegenhouden en teruggedrijven. En in de sneeuw van Rusland lukt het Duitsland ook niet om de Russen te verslaan. Verkleumde Duitse soldaten worden gevangen genomen. Honderdduizenden raken gewond of sterven.

Ondertussen voeren Amerikaanse en Engelse vliegtuigen bombardementen uit op Duitse steden. Dat gaat dag en nacht door. Hele steden worden verwoest. En de slachtoffers zijn niet de soldaten, maar gewone burgers: vrouwen en kinderen. Om de oorlog te kunnen blijven volhouden heeft Duitsland mannen nodig, die moeten gaan werken in de wapenfabrieken. Daarom worden in mei 1943 meer dan een half miljoen Nederlanders opgeroepen om te gaan werken in Duitsland. Ze moeten, of ze willen of niet.

Maar veel mannen hebben daar helemaal geen zin in, en meer dan de helft verstoppt zich voor de Duitsers. De meesten gewoon thuis, sommigen bouwen hun eigen schuilplaats. Maar er is een probleem. Al die mensen moeten eten en drinken en dat is niet zo makkelijk, want dat is allemaal op de bon. En als je bent ondergedoken, dan krijg je geen bonnen meer en dus ook geen eten. Dus zijn onderduikers altijd afhankelijk van andere mensen die hen willen helpen.

Om de onderduikers uit handen van de bezetters te houden, hebben ze ook nieuwe, identiteitspapieren nodig. En die krijgen ze ook. Een groep mensen specialiseert zich in het vervalsen van allerlei officiële documenten. Maar er is nog een andere manier om aan persoonsbewijzen en voedselbonnen te komen.

Handen omhoog! dit is een overval! Tegen die muur daar en geen beweging! Verdomme...Hoe kan dat nou?! Gister is alles in de kluis gelegd. Daar in die hoek. Staan blijven! Zes cijfers... Dat lukt me nooit!Uhm, er ligt een briefje in die bovenste la. Hou die handen omhoog! Neem jij deze. Uhh sorry, gaan jullie ons nog vastbinden of neerslaan? Ja, straks denken ze nog dat we jullie hebben geholpen. Ik heb geen kogels. Ehh... Verzinnen jullie zelf maar iets.