

Het getal 5

Tel je mee?

De haan krijgt een cadeau van de watervlieg: 5! Tel mee met de watervlieg!

Een haan die schilder was had zijn schilderijen tentoongesteld in de cijferwereld. De watervlieg had een verrassing voor de haan en zei: 'ik heb een mooi cijfer als cadeau voor jouw schilderij' en hij gaf de roze mand aan hem. De haan keek naar de mand. 'ik vraag me af water in de mand zit.' '5' riep iemand. De 5 lag rustig te slapen in de mand. De watervlieg, de haan en de watervogel keken allemaal naar de 5. Het leek wel een droom!

De 5 zal haar melk drinken, zei de watervogel. En als het winter wordt kan ze handschoenen aan doen over haar 1,2, 3, 4, 5 vingers, zei de watervlieg. Dan heeft ze het niet koud. Als ze later groot is, heeft ze misschien wel 5 talenten, misschien wordt ze wel kunstenaar, net als ik. Misschien speelt ze piano of schildert ze, zei de haan. De haan begon slaapliedjes te zingen en stuurde de sterren naar de slapende 5.