

Het getal 8

Tel je mee?

Tel mee met de watervlieg!

De watervlieg gaf een heel speciaal feestje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 waren erg blij met het feestje. 'Nu laat ik jullie een nieuw cijfer zien', zei de watervlieg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 gingen op een rij staan. Met zijn toverstaf raakte de watervlieg de 8 aan, het cijfer van de sympathie. Hier is de 8. De watervlieg sprong over de 8 heen zonder haar aan te raken. 'Bravo', zeiden de cijfers.

De watervlieg sprong zonder problemen over het vuur en alle cijfers sprongen mee. Toen de watervlieg het water met zijn staf aanraakte, ontstond er een golf, tot hij - floep - door de hoepel floepte. De 8 begon met haar heupen te draaien. 'Alsjeblieft, laat me niet nat worden, watervlieg! Want dan wordt m'n rokje nat!' 'Maak je geen zorgen', zei de watervlieg.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: we spelen spelletjes en tellen cijfers. Hand in hand zijn wij de wereld van getallen.