

Moordrecht

Een dorpje aan het moeras in de tijd van de Romeinen

Moordrecht is een plaatsje vol geschiedenis.

Mijn naam is Foor Broer. Ik ben gek op geschiedenis, als hobby. Ik wil er later niet mijn geld mee verdienen.

Ik woon in Moordrecht. De Romeinen zijn hier ooit geweest. Ze waren op zoek naar een doorwaadbare plek in de rivier, een 'drecht', en die vonden ze hier. Voor de rest was hier niets, alleen maar moeras. Een ander woord voor moeras is wel moor. De Romeinen maakten hier een dorpje, Moordrecht, een drecht aan het moeras.

In de Middeleeuwen stond er een kasteel in Moordrecht. Dat kasteel is afgebroken, maar de ondergrondse gangen bestaan nog wel. Gravin Jacoba van Beieren heeft deze gangen laten graven, zodat ze weg kon vluchten als de vijand eraan kwam.

De Middeleeuwen waren een slechte tijd om in te leven. Er heersten veel ziektes waar je dood aan kon gaan, bijvoorbeeld de builenpest. En als je een misdaad had begaan, dan werd je heel zwaar gestraft. Je werd bijvoorbeeld gewurgd aan de wurgpaal. Een touw om je nek werd aangetrokken, tot je stikte. Als je een ham, een brood of een appel had gestolen dan werd je hand eraf gehakt. En op de pijnbank werden je botten in je armen en benen gebroken.

Als ik een top drie van tijden zou moeten kiezen in het verleden, waarin ik zou willen leven, dan zou op nummer de 3 de tijd van de Grieken staan. In die tijd leefden wij nog in berenvellen en huisjes van klei, terwijl de Grieken al konden schrijven en tempels, schepen en steden bouwden. Op nummer 2 zou de prehistorie staan, omdat er toen hele andere dieren leefden dan nu en op nummer 1 de Romeinse tijd. De manier van leven was in de Romeinse tijd heel goed.

Op school krijg je geschiedenis les over koningen en pausen, maar waar je eigenlijk les over zou moeten krijgen, zijn de gewone mensen. Dat is veel leuker.