

Geloof

De verschillen en overeenkomsten tussen moslims en katholieken

Evangeline is katholiek, Sabar is moslim. Er zijn veel verschillen tussen de geloven, maar er zijn ook overeenkomsten.

Evangeline is Katholiek en gaat naar de kerk. Sabar is Moslim en gaat naar de Moskee. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten?

Jij gaat nu dus zingen?

Ja, ik loop hier naar het koor toe en die staat daar.

Okay, nou, zet 'm op hè!

In deze dienst worden allemaal verhalen uit de Bijbel verteld. De Bijbel is het Heilige Boek voor de Katholieken. Er staan niet alleen verhalen in, maar ook gedichten, liedjes en regels. "Ik deel mijn leven met jou. Ik ben er voor jou."

Het gaat nu over Jezus en Jezus is heel belangrijk voor de Katholieken. Hij is de Zoon van God. En tijdens het eten van de hostie denken ze aan Hem.

Nou Sabar, wat is dit?

Dit is de Arabische lesmethode, dat is gewoon voor beginnende kinderen die lezen. Wij schrijven van rechts naar links.

Dus het gaat precies andersom dan met de Nederlandse taal?

Het Arabisch, dat is een wereldtaal, het wordt door miljoenen mensen gesproken. Het Arabisch gebruikt niet de letters zoals wij die kennen, maar heeft een eigen alfabet.

Ik leer ook Arabisch om de Koran te kunnen lezen en te begrijpen wat erin staat.

De Koran, dat is het Heilige Boek van de Moslims. Daarin staat hoe ze moeten leven en wat de regels zijn.

De Moskeeën, ik denk dat jij daar inmiddels wel benieuwd naar bent hè, Evangeline?

Nou, als jullie toch zo benieuwd zijn, dan neem ik jullie wel mee. Maar eerst moet zij een hoofddoek om.

Evangeline moet een hoofddoek om. Nou, laat eens zien? Ja, het staat je goed!

Hier is dus de moskee. En voordat we daar naar binnen mogen gaan, moet je hier je schoenen uitdoen. Dit is de gebedsruimte waar wij bidden.

En dan zondagochtend, net bij jou in de kerk, heel druk, en het is nu zondagmiddag?

Nou, hier is het niet echt druk, maar op vrijdag en tijdens de gebeden of wanneer die Imam wat vertelt over de Islam, dan zegt hij in het begin het eerste versje van de Koran en dan nog het tweede. En dan buigen we zeg maar, dan buigen we voor Allah, dus God. En ja, het is gewoon een soort mediteren.

Maar wij verstonden natuurlijk niet wat jullie zeiden hè. Lijkt het een beetje op wat je vanmorgen in het boekje in de kerk las?

Het is allebei bijna hetzelfde. Je krijgt de regels, je hebt ook verhalen, die kloppen en die overeenkomen, zeg maar Adam en Eva, de Ark van Noach.

Dat komt in de Koran voor en in de Bijbel?

Ja.

Dus het lijkt eigenlijk best wel weer op elkaar hè?

Ja.

Veel verschillen dus, maar ook veel overeenkomsten.