

# Op reis!

## Wie thuis blijft is niet wijs...

### Een liedje van Erik en Raaf

Een zeehond op de wadden  
Die wou de wereld zien  
Hij bouwde toen van wrakhout  
Een houten vliegmachien

Een ijsbeer op de Noordpool  
Die ging ook mee op reis  
Hij had genoeg van diepvriesvis  
En elke avond ijs

Op reis! (Op reis!) Op reis! (Op reis!)  
Kom aan boord, stap maar in  
We gaan de wijde wereld in.  
Op reis! Op reis!  
Wie thuis blijft is niet wijs

Een leeuw op de savanne  
Die hield van Franse kaas  
Dat kon je daar niet kopen  
Jammer maar helaas

Hij nam dus vaak de sneltrein  
De sneltrein naar Parijs  
Daar kocht hij brie en camembert  
Voor een lage prijs

Op reis! (Op reis!) Op reis! (Op reis!)  
Kom aan boord, stap maar in  
We gaan de wijde wereld in.  
Op reis! Op reis!  
Wie thuis blijft is niet wijs