

# Kawinamuziek

## Muziek met een verleden

**Kawinamuziek heeft een lange historie. Het is ontstaan na de afschaffing van de slavernij in Suriname. De slaven spraken met elkaar door middel van zang. Zo is de Kawinamuziek ontstaan.**

Kawinamuziek komt uit Suriname. In deze muziek hoor je heel duidelijk Afrikaanse invloeden. Dit is de kawinaband Bosse Krioro. Zij komen uit het dorp Onverwagt. Onverwagt is een plantagedorp. Vroeger was hier een houtplantage waar slaven moesten werken. Zo'n 400 jaar geleden werd Suriname een Nederlandse kolonie. De Nederlanders haalden toen veel mensen uit Afrika. Zij moesten als slaven op hun plantages werken. De slaven namen hun religies en eigen muziek mee. Tijdens en na het werk werd er veel gezongen. Vraag en antwoordzang wisselden elkaar af. Na de afschaffing van de slavernij ontstond zo de kawinamuziek. Kawinamuziek is nog steeds heel belangrijk in het dorp Onverwagt.