

De Noordpool

Hoe is het leven op de Noordpool?

Leven op de Noordpool gaat er iets anders aan toe dan bij ons. Het is er een stuk kouder en ze hebben er heel andere vervoersmiddelen dan wij.

Als je een beetje een koukleum bent, dan is de Noordpool echt niks voor jou. Het is hier nu -30 graden en je komt hier helemaal niemand tegen. Dat is heel bijzonder, want dat kennen we helemaal niet. Je mobiele telefoon doet het hier ook niet. Je moet een zonnebril op, omdat het licht heel fel is en heel veel laagjes kleren aan, omdat je handen of je neus of je oren anders gewoon bevriezen.

Als je hier ergens heen wilt, dan kun je natuurlijk gaan lopen, maar dat houd je niet zo lang vol hier. Nou, met de fiets kom je ook niet ver. Met de auto, ja, die hebben ze hier wel, maar er zijn niet overal wegen. Kijk: maar dit werkt wel heel goed, dit is een slee en die glijdt lekker door de sneeuw en je kunt veel spullen meenemen en je kunt er zelf op zitten. En die sleeën worden dan getrokken door deze honden. Die vinden het heerlijk in de sneeuw. Die kunnen lange afstanden lopen, worden niet zo snel moe en houden van de kou. Sterker nog: als je deze hond binnen zou zetten, zou-ie heel ongelukkig worden!

Maar de beste manier om je hier te verplaatsen is: met de sneeuwscooter!