

Leven in Afghanistan

Wat doe je als je op patrouille bent?

Uruzgan ligt in Afghanistan. Het Nederlandse leger heeft er vier jaar gezeten om het land op te bouwen en te beschermen tegen de Taliban. Door op patrouille te gaan verkennen ze de omgeving. Maar slapen, eten, drinken en naar de wc gaan, gaat dan net even anders!

Dit is Kamp Holland in Afghanistan. 's Morgens om een uur of vijf pakken de soldaten hun spullen bij elkaar om op patrouille te gaan. Ze blijven soms wel drie of vier dagen weg, en moeten dus van alles meenemen.

Ja, ik heb, effe kijken, hier hebben we ons dagelijkse voedsel wat we hebben, wat we eten. Dat is gewoon een pakketje. Nou, dat maak je open. Die kan je met een elementje verwarmen.

Dus je hebt geen vuur nodig, het wordt warm door een chemische reactie of zo?

Nee, het is een chemische reactie en dan wordt het eigenlijk helemaal warm.

En wat is het? Hoe smaakt het?

Eh, effe kijken, dit is eh... Ik heb nog niet echt honger als ik het zie. Huh? Met rijst, boontjes met...

Bonen met rijst? Nou, dat klinkt wel goed!

En ja, het is, ja, het smaakt, op zich is het wel goed te eten.

Dus dit, dat eet jij vanavond?

Ja, dit eet ik vanavond.

En waar zit je dan, op wat voor een plek?

Eh, nou, meestal zitten we dan lekker achter het voertuig en... We zitten ergens buiten in de woestijn of aan de rand daarvan. Eh, eigenlijk met alle voertuigen in een, ja, in een soort grote kring, eh, om een stukje beveiliging te hebben. En ja, onder dekking eigenlijk van die voertuigen, dus aan de binnenzijde van de kring als het ware, daar hebben we ons natje en ons droogje.