

# Het dagelijks leven in Afghanistan

## Terug op Kamp Holland

**Nederland zat vier jaar in Afghanistan om het land op te bouwen en te bevrijden van de Taliban. Commandant Jinse is in deze clip drie dagen op patrouille geweest. Als eerste komen de jeeps binnen.**

Dit is Kamp Holland in Afghanistan. De militairen daar gaan op patrouille. Na drie dagen komen ze weer terug. Als ze weer terugkomen hebben ze van alles gezien en meegemaakt. Hé, wiens boekje is dit? Is dat van jou?

Ja, dat is mijn boekje inderdaad.

En ben je eraan toegekomen om het te lezen?

Ja, een paar bladzijden is niet echt veel, maar ja, leuk vermaak hè, als je daar stil zit.

Ja? En wat voor moment is dat dan, dat je dat even gaat lezen?

Ja, meestal 's avonds eh, ja, als we effe rust hebben en het is nog licht, ja, dan pak ik effe mijn leesmomentje. Ja, 's avonds verder niet, hè, ik mag natuurlijk geen licht gebruiken.

Heb je nou het gevoel, dat je echt iets bereikt door drie dagen hier buiten het kamp te zijn geweest?

Ja, zeer zeker. Maar dat zijn dingetjes, die mag ik zo even niet één, twee, drie vertellen, dan moet je wel bij de commandant zijn.

Hoe gaat het?

Ja, wel goed.

Ja, goed.

Moe en dorst, dus...

"Moe en dorst"?

Ik heb trek in een koud blikje!

En dat staat daar klaar?

Ja.

Oh, a cold drink, yeah!

Is het gevoel anders als je bij dit kamp bent, voel je je anders?

Eh, nou, ik vind het zelf vind ik het echt, ik ben liever zeg maar gewoon buiten het kamp, omdat het ook gewoon mooi is: de mensen met wie we gewoon eigenlijk zitten te praten, die zijn gewoon hartstikke aardig. Die staan gewoon overal voor open en ze vertellen je ook veel dingen en de kinderen allemaal, die komen ook allemaal om je heen. Dus dat is, ja, dat is gewoon super eigenlijk! Buiten vind ik het, ja, ik heb het er super naar mijn zin.

Proost!

We zijn er weer!

Ja, welkom!

Ja, ik neem even gauw een slok. Zo. Voor ik in een hoestbui uitbarst!

Van het zand?

Ja, van het zand ja. Ja, vooral het laatste stukje: het laatste halfuur stiekem, ik denk, nou, een stukje van een kilometer of zo, één en al zand natuurlijk hierachter, dus ja, dat gaat lekker stuiven. Ik zou zeggen, kijk naar binnen: het is één grote zandbak momenteel!

Ja, als je een zandkasteel wil bouwen moet je hier zijn ja. Wat een zootje man! Maar hoe voel je je na drie dagen buiten?

Eh, ja, op zich wel voldaan ja. Het is lekker. Ik ben op zich niet eens heel erg moe, dus dat valt allemaal mee.

Wat heb je kunnen doen?

Nou, we hebben een aantal patrouilles gedaan, we hebben wat...

En heb je rondgekeken hè?

Ja. Ja.

Ja?

We hebben wat inlichtingen verzameld.

Maar jullie hebben ook plekken gevonden waar de Taliban, de vijand, zit?

Ja, wij hebben locaties gezien waarvan we vermoeden, dat de vijand, de Taliban of de, ja, Opposing Militant Forces, dat die daar zitten.

Dus de tegenstander?

Ja.

En nu?

Eh, ja, die informatie nemen we mee en dat is, dat zou een basis kunnen zijn voor vervolgacties.