

Vrijheid van meningsuiting

Wij zijn vrij om te zeggen hoe we ergens over denken

Wij zijn vrij om te zeggen hoe we ergens over denken, maar dat is lang niet in alle landen zo.

Vrijheid is heel normaal. Ja toch?

Ik wil kunnen zeggen wat ik denk, en geloven wat ik wil, ik wil me veilig kunnen voelen, ik wil lopen waar ik wil. Ik wil vrij zijn, (ik wil vrij zijn) en dit is voor de vrijheid (en dit is voor de vrijheid).

Wij zijn vrij om te zeggen hoe we ergens over denken, het maakt niet uit wat voor mening je hebt, we zijn allemaal mensen. Maar we kennen grenzen, er zijn regels en wetten, want anders kan het leiden tot het beledigen van mensen.

In sommige landen zijn ze heel streng, en kijk je uit als je 't niet met de regering eens bent. Als je in China je kritiek uit over de macht van de staat, dan word je door de overheid opgepakt van de straat.

Programmamaker Paul Rosenmöller maakte vanwege de Olympische spelen in China een reis door dat land. Hij wilde de onderdrukking in China laten zien. Mensen zijn daar niet vrij om te zeggen wat ze vinden. En dat merkte ook Paul Rosenmöller.

"Ja, het was de eerste dag en toen kwamen wij daar helemaal in het westen van China een pottenbakker tegen. En dat was een moslim. En wij wilden natuurlijk weten hoe het dagelijks leven voor hem in mekaar zat, hoe het geloof voor hem een rol speelde en of hij vrijuit kon spreken in een land als China.

Nou, wij hebben de hele reis met één Chinese tolk gewerkt, maar in dat deel van China spreken ze een andere taal en ik moest dus met een andere tolk werken. En nou ja, dat gesprek, dat ging zoals het ging. Maar wij kwamen thuis en toen merkten we dat de vertaling die de tolk gaf totaal anders was als het verhaal wat de pottenbakker vertelde." "Ik kan me niet voorstellen, dat het in Nederland zou gebeuren. Want Nederland is een vrij land."

"Het is hier gewoon zó anders dan in China en de mensen zijn er niet vrij en wij kunnen hier gewoon doen wat we willen."

"Hier in Nederland mag je zeggen wat je wil en denken wat je wilt"

"Je hebt vrijheid van meningsuiting, maar dat heeft ook een grens."

"Ik vind: je mag alles zeggen als je niemand ermee kwetst."