

Vrijwaring van angst

In Nederland hoef je niet bang te zijn voor een leven vol geweld

In Nederland hoef je niet bang te zijn dat je leven zo verandert in een wereld vol geweld. Gelukkig is er vrede in ons land, maar helaas is dat niet overal zo...

Vrijheid is heel normaal. Ja toch?

Ik wil kunnen zeggen wat ik denk, en geloven wat ik wil, ik wil me veilig kunnen voelen, ik wil lopen waar ik wil. Ik wil vrij zijn, (ik wil vrij zijn) en dit is voor de vrijheid (en dit is voor de vrijheid).

In Nederland hoef je niet bang te zijn dat je leven zo verandert in een wereld vol geweld, oorlog en enge plannen. Dat je zomaar opgepakt wordt en vrienden van je kwijtraakt. Gelukkig is er vrede in ons land en dat blijft, maar helaas is dat niet overal zo. Dat zijn de feiten. Vluchtelingen vluchten uit hun land, want daar is het niet veilig. In Afghanistan zijn militairen bezig met de vrede, maar zij moeten wel oppassen, want hun leven is niet zeker. Op dit moment is er in tientallen landen oorlog. In Afghanistan duurt die oorlog al heel lang. Nederlandse militairen proberen in Afghanistan te helpen met de wederopbouw van het land. Geen ongevaarlijk werk.

De oorlog heeft natuurlijk de meeste invloed op de bevolking van Afghanistan. Veel Afghanen zijn al uit hun land gevlucht. De Afghanen die er nog wonen, leven in voortdurende angst.

"Ik ben wel eens bang voor oorlog omdat je toch, als je op het nieuws gaat kijken, dat mensen heel veel ruzie hebben over de politiek bijvoorbeeld."

"Ik weet wel dat er hier in Nederland goede bescherming is. Alleen het zou misschien wel kunnen voorkomen. Alleen minder snel dan in een ander land denk ik."

"Mijn vader kijkt soms wel eens CNN of zo en dan zie ik wel wat er daar allemaal gebeurt. Stel dat dat in Nederland zou gebeuren... Daar ben ik wel eens bang voor."

"Ja, ik ben soms wel eens bang, want dan denk ik: "Ja, straks raak ik mijn ouders kwijt en mijn broertje" en dat zou ik niet leuk vinden."