

# Slaapliedje

## Welterusten!

**De dieren gaan een voor een naar bed. Jij ook?**

Het schaap heeft slaap.  
De koe is moe.  
Het varken doet zijn oogjes toe.

Het paard kijkt over het prikkeldraad  
en denkt: 'het is ontzettend laat'.  
De kip zegt zacht nog een keer 'tok'  
en ach, daar slaapt ze, op haar stok.  
De boer kruipt ook het bed maar in,  
lekker dicht bij zijn boerin.