

# Een huis bouwen

## Voor Flip de Beer

**In dit filmpje bouwen een aantal kleuters een huis voor Flip de Beer.**

Hallo allemaal! Vandaag krijg ik een huis! Kijk eens, mooi he? Geen deur en geen ramen, er moet een trap in, en een bed. Dat heb ik wel nodig. Zullen we een deur maken? Ja! Hoe moet dat dan? Anders kan Flip niet eens naar binnen. Ja, ik wil wel in m'n huis. Uitknippen! Ja, dat ik er in kan. Zo. Ja, zo groot ben ik. Dat is best breed, doe dat maar eens op het huisje. Ja, lijkt me goed. Maar hoe moet ik dan precies gaan knippen? Dit stuk en dan ga je zo en dan ga je zo en dan ga je zo en dan heb je de deur. Sonja heeft een idee, ze gaat met streepjes. Dat is slim, dan teken je het er eerst op. Zijn we het er allemaal mee eens dat dit een prachtige deur is? Mag ik nu? Iedereen met zijn eigen raampje. Je bent een echte meter hoor Gijs. Ik denk dat het raampje een beetje klein is. Ik hou wel van grote ramen. Breng hem maar naar z'n huis. Ik wil wel kijken binnen. Ja, oh, wat een mooi huis. Als ik buk kan ik er heel goed in hoor. Het is een mooi huis geworden. Dag, tot de volgende keer!