

# Letterboek

## Met Flip de Beer

**In dit filmpje gaan een aantal kleuters een letterboek maken voor Flip de Beer.**

Hallo allemaal! Daar ben ik weer. Een boekje! De F van Flip. De S van Serre. Ja. De A van Anka. Hmm, even denken hoor. Dat is knap bedacht. Nu gaan we het boekje maken. We gaan eerst onze letters schrijven. Dat was een S. En dat is een T. A. Anka. Hey! Een flat. Flat? Dat hoort bij mijn naam! Flip, flat en een fototoestel. Nu komen er plaatjes bij de letters. En dan gaan we ze opplakken bij de letter. Dat wordt mooi. Kijk, een fototoestel. Met de F van Flip. En welke letter is dat dan? De A. Ja. Schaar. Sint. Moffel. Mmmm mes. Met een M. Hey, de plaatjes zijn geplakt bij de letters en het is allemaal klaar. Mooi zeg! En de D van doos. En de A van appel. En de S van schaar. Mooi wordt het, zeg! Is dat voor mij dan? Dat is leuk! Dank je wel! En ik sta er ook op, zie ik. Wat mooi! Het was heel leuk. Dag! Tot de volgende keer!