

Hoempapa

Liedje uit Koekeloere

Een liedje over de fanfare!

Hoempa, hoempa, hoempapa.
Wij zijn de fanfare.
Hoempa, hoempa, hoempapa.
We spelen op de straat.
Hoempa, hoempa, hoempapa.
Met stokken en met snaren.
Hoempa, hoempa, hoempapa.
We lopen in de maat.

Waar wij spelen is het feest.
Het is nog nooit zo leuk geweest.
Hoempa, hoempapa.
Rettettet, tettetèt tèt. Boem!

Rom, bom, rombombom.
Ik sla op de grote trom.
Rettet, tettetèt,
Ik blaas op de trompet.

Hoempa, hoempa, hoempapa.
Wij zijn de fanfare.
Hoempa, hoempa, hoempapa.
We spelen op de straat.
Hoempa, hoempa, hoempapa.
Met stokken en met snaren.
Hoempa, hoempa, hoempapa.
Wij lopen in de maat.

Waar wij spelen is het feest.
Het is nog nooit zo leuk geweest.
Hoempa, hoempapa.
Rettetèt, tettetèt tèt. Boem!

Rom, bom, rombombom.
Hoor je wel hoe hard ik trom.
Rettetèt, rettètèt.
We maken heel veel pret.

Hoempa, hoempa, hoempapa.
Wij zijn de fanfare.

Hoempa, hoempa, hoempapa.
We spelen op de straat.

Waar wij spelen is het feest.
Het is nog nooit zo leuk geweest.
Hoempa, hoempapa.
Rettettet, tettettet tèè. Boem!