

# Ik durf alles

## Liedje uit Koekeloere

**Springen van de hoge duikplank, fietsen met de handen los. Durf jij dat ook?**

Zie je wel hoe dapper,  
Hoe dapper,  
Hoe dapper.  
Zie je wel hoe dapper,  
Hoe dapper ik ben.

Nou en, nou en, nou en?  
Nou en, ik ben nog knapper.  
Ja, ik ben een echte kei.  
Want ik ben nog dapperder dan jij!

Ik durf alles.  
Ik ben dapper.  
Nee, ik ben voor niemand bang.  
Fietsen met mijn handen los.  
Me verstoppem in het bos.  
Kan ik allemaal allang.

Zie je wel hoe dapper,  
Hoe dapper,  
Hoe dapper.  
Zie je wel hoe dapper,  
Hoe dapper ik ben.

Nou en, nou en, nou en?  
Nou en, ik ben nog knapper.  
Ja, ik ben een echte kei.  
Want ik ben nog dapperder dan jij!

Ik durf alles.  
Ik ben dapper.  
Nee, ik ben voor niemand bang.  
Springen in een diepe plas.  
Op mijn kop staan in het gras.  
Kan ik allemaal allang.

Zie je wel hoe dapper,  
Hoe dapper,  
Hoe dapper.  
Zie je wel hoe dapper,

Hoe dapper ik ben.

Nou en, nou en, nou en?

Nou eh, ik ben nog knapper.

Ja, ik ben een echte kei.

Want ik ben nog dapperder dan jij!

Peh!