

Mijn Rijmmasjien

Liedje uit Koekeloere

Een liedje over een rijmmachine!

Mijn rijmmasjien, mijn rijmmasjien,
Kan dichten en kan rijmen.
Mijn rijmmasjien, mijn rijmmasjien,
Ik heb 'm altijd bij me.

Je hebt nog nooit zoiets gehoord,
Mijn rijmmasjien kent ieder woord.
Mijn rijmmasjien, mijn rijmmasjien,
Ik heb 'm altijd bij me.

Vraag je aan mijn rijmmasjien,
"Wat rijmt er nu op doos?".
Dan druk ik gauw op deze knop,
En dan roept hij... "boos".

Mijn rijmmasjien, mijn rijmmasjien,
Kan dichten en kan rijmen.
Mijn rijmmasjien, mijn rijmmasjien,
Ik heb 'm altijd bij me.

Vraag je aan mijn rijmmasjien,
"Wat rijmt er nu op snoep?".
Dan druk ik gauw op deze knop,
En dan roept hij... "poep!".

Mijn rijmmasjien, mijn rijmmasjien,
Kan dichten en kan rijmen.
Mijn rijmmasjien, mijn rijmmasjien,
Ik heb 'm altijd bij me.

Vraag je aan mijn rijmmasjien,
"Wat rijmt er nu op fiets?".
Dan druk ik gauw op deze knop,
En dan roept hij... "niets".

Mijn rijmmasjien, mijn rijmmasjien,
Kan dichten en kan rijmen.
Mijn rijmmasjien, mijn rijmmasjien,
Ik heb 'm altijd bij me.

Je hebt nog nooit zoiets gehoord,
Mijn rijmmasjen kent ieder woord.
Mijn rijmmasjen, mijn rijmmasjen,
Ik heb 'm altijd bij me.