

Drinkwater in Nepal

Geen kraan in huis

Wij gebruiken dagelijks veel water. Om onze tanden te poetsen, om de wc door te spoelen of om te douchen. Maar niet in alle landen is het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt.

Kinderen hebben speciale rechten, maar die moeten ze natuurlijk wel krijgen. Unicef werkt daaraan. En die rechten, ja, dat kan gaan van het recht op onderwijs tot het recht op spelen en ontzettend belangrijk: het recht op schoon drinkwater. Voor ons is het heel normaal: schoon drinkwater. Maar in heel veel landen op de wereld is daar een enorm tekort aan. Bijvoorbeeld hier in Nepal.

Sushila woont hier samen met haar familie. Behalve haar ouders en broer wonen ook haar oma en tante bij haar. Iedereen helpt een handje mee. Niemand heeft hier een kraan in zijn huis, dus ik ben heel benieuwd. Where do you get your water?

We have to go a bit far.

Okay, can I walk with you?

Yes.

Okay.

Hier? Oh, hoeveel liter zou hier ingaan? Jij zei heel veel, dus als je dit dan hebt opgebruikt, moet je snel weer.

And how many times a day you do this walk?

Two times.

Two times? Okay. Dat is kennelijk toch genoeg water om voor het hele gezin alles mee te doen.

Okay, so this is it? The water comes from this hose. En je vraagt je af: "ja, waar gaat die slang naartoe?". Where does the water come from?"

From the mountain

Now there is water, does it always work here, this hose?

So, only in the rain season? And that is like the once or something?

Okay. And what is this water for, what do you do with it?

For drinking? And are you sure that it's clean, you are not contaminated?

It looks clean, but you are absolutely sure?

Nou, dat is nogal wat hè, als je hier woont en je hebt dorst, dan moet je dus eerst

hiernaartoe lopen, dan geluk hebben dat er water uitkomt en dan maar hopen dat het

schoon is. Het ziet er op zich ook wel okay uit, maar er is maar één manier om er echt

achter te komen bij water en dat is een test doen. En met dit flesje kan dat. Zo. Nou, nu

moeten we een paar uur wachten. Blijft het zo helder als het nu is, ja, dan is het op zich

schoon. Maar als het verkleurd is of donkerder wordt, dan is het vervuild water.

Het is tijd voor de uitslag van de test van het drinkwater van Sushila. Het flesje heeft nu

lang genoeg gestaan. En de uitslag is, ja, schrikken, want hoe donkerder het water, hoe

slechter het water. Nou, moet je zien! Dit water is in een paar uur gewoon zwart geworden!

En dat betekent, dat er heel veel poepbacteriën in zitten. En dit drinkt Sushila elke dag, hier

wast ze zich mee, hier wast ze haar eten mee. Het is gewoon vervuild met poep! Slecht

nieuws dus. Tijdens deze reis besef ik steeds meer hoe belangrijk het is dat kinderen

kennis krijgen over schoon water en hygiëne. Unicef gaat binnenkort lessen geven op de school van Sushila en ook komen er toiletten. Ik hoop dat ze daar snel mee beginnen, want er is hier in Nepal genoeg water. En als iedereen leert om daar goed mee om te gaan en om toiletten te bouwen, dan blijven de kinderen hopelijk gezond en krijgen ze waar ze recht op hebben.