

# Toilet in Nepal

## In de open lucht

**Nepal is een arm land. Mensen hebben er weinig geld voor voeding of voor sanitaire voorzieningen. De toiletten zien er daar ook iets anders uit dan bij ons.**

Gelukkig krijgen hier in Nepal steeds meer kinderen schoon water. Deze school bijvoorbeeld. Unicef heeft hier ervoor gezorgd dat er toiletten zijn gebouwd, dat er schoon water is om te drinken en de kinderen krijgen les: ze leren dat ze van vies water ziek worden.

Can I sit there? Okay? Of course! Okay.

Ze krijgen nu hygiëneles. Ze leren dus hier dat je van vies water ziek kan worden, dat het heel ongezond is en dat je bijvoorbeeld als je naar de wc bent geweest, dat je je handen moet wassen. Ja, dat kan je je bijna niet voorstellen, bij ons is dat natuurlijk heel vanzelfsprekend, wij weten niet beter. Dat zijn bacteriën, die zie je niet. Volgens mij legt hij dat uit. Die zitten natuurlijk in het water, maar water wat schoon lijkt kan toch heel smerig zijn. Volgens mij gaat het daarover. En ze leren ook de wc schoonmaken en ik mag meedoen! Dat hoort dus ook gewoon bij hun schoolwerk: de wc's schoonmaken. En ja, ik denk dat we er eigenlijk wel bijna zijn, want eerst waren hier geen wc's. Toen moesten ze waarschijnlijk op het veldje, net als op die andere school, poepen en plassen. Dus het is te gek, dat ze die hebben, die wc!

Ho! Hé! Hé! Hé!

Prima, dan ga ik nu even plassen! Het is hier lekker schoon! Zo. Wiskunde vandaag. Ze zijn met allerlei soorten haakjes bezig. En ik leid ze nu heel erg af, maar het is een heel eenvoudig schoolgebouwtje. Het is gewoon, ja, van een soort klei en met houten balken. Gelukkig zit er een dak op. En ze hebben allemaal wel boeken en schriften, dus dat is goed. Okay, Sushila, good luck, have a good day!

Dan ga ik hier verder rondkijken. Thank you. Bye bye. Bye bye, good luck!

Ja, nou, het is goed dat ze naar school gaan, maar zouden ze op deze school water hebben? Ze gaan van 10 tot 4 naar school, dan zou je toch zeggen, ja, dat ze wel in ieder geval, ja, water hebben of een wc om effe je handen te wassen of om een slok water te nemen. Het zit allemaal op slot. Ook niet. Hartstikke droog.

The toilet: where is it?

Dat verstaan ze natuurlijk niet. En mijn Nepalees is nog steeds niet echt top. Nee toch!? Moet dit dan de wc zijn? Ja, goh! Zo! Pffrrt! Nou ja, wees blij dat je het niet ruikt! Het stinkt hier sowieso, volgens mij doet de leraar de drol daar en ik ruik het ook, dus ik heb het idee dat ze gewoon hier hun behoefte doen, hierachter. Want het stinkt hier! Nou, ja hoor! Kijk: drol! Drol! Heel veel vliegen. Hier liggen overal drollen! Ik doe ondertussen even mijn neus dicht zoals je ziet. Maar al die kinderen die daar op school zitten, die gaan gewoon als ze moeten poepen of plassen doen ze dat hier op de berg! Okay, het is een mooi uitzicht, maar zo hoort het natuurlijk niet! Want als ze hier dan gepoept hebben, dan gaan ze natuurlijk weer naar binnen en dan moet je eigenlijk je handen wassen, althans: dat doen wij als het goed is, en dat kan hier niet. Dus ze kunnen geen slokje drinken. En nou ja, nu zie je wat hier aan de hand is hè.

In het Verdrag Voor De Rechten Van Het Kind staat dat ieder kind recht heeft op drinkwater, op hygiëne, dus ja, schone handen bijvoorbeeld, en op een wc. En hoewel ze hier gelukkig naar school gaan, is dat allemaal niet geregeld hier. Moet je je voorstellen, dat je hier elke dag naar school zou moeten en als je moet poepen, moet je het hier doen!