

"Heksenhuisje"

Toverdrankjes en pannenkoeken in het bos

Midden in de bossen staat een "heksenhuisje". Al honderd jaar! Waarom staat dat huisje daar eigenlijk?

Ik ben Thea Bosscha, ik ben vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Misschien vraag je je af of er in Overijssel nog kabouters bestaan? Nou, wel op dit Kabouterpaadje! En dit Kabouterpaadje, dat loopt naar dat huisje daar.

Een sprookjesachtig huisje hè? Ik ben veel in de natuur. Ik loop veel, ik wandel veel en ik kom hier al jaren, want het is hier prachtig en heerlijk rustig. En toen ik er in het begin kwam, was het helemaal vervallen en stond er een boel gereedschap in. En ja, daar moest iets leukers mee te doen zijn. En met een boel vrijwilligers is dat inderdaad gelukt. En toen hebben we het schoongemaakt, opgeknapt, het van binnen sprookjesachtig gemaakt. Eigenlijk is het een badhuisje, maar de kinderen uit de buurt noemen het hier een "heksenhuisje" en dat doen ze al 100 jaar, want het huisje staat er ook al 100 jaar, het hoort bij een kasteel wat een eindje verderop staat in het bos.

Familie van Wulft en Paalte heeft het 100 jaar geleden laten bouwen. Ze zijn begonnen met een klein jachthuisje, maar het beviel hun hier zo goed, dat ze uiteindelijk er een woonhuis van gemaakt hebben. En de deftige familie die daar woonde, die ging hier destijds zwemmen. Kijk: hier is een diepe kuil en het was vroeger een vijver. De deftige dames uit het kasteel, die gingen hier zwemmen, maar nu ga je in een bikini zwemmen, maar dat was 100 jaar geleden mocht dat écht niet, toen mocht je niets bloots zien, dus ze gingen hier zich omkleden en in hun witte jurken gingen ze het trapje af om te gaan zwemmen. Nou, die dames liepen hier over de berg waar toen helemaal geen bomen stonden en de mensen die toen heel bijgelovig waren dachten, dat het heksen waren. Vandaar de naam het "heksenhuisje".

Een leuk verhaal hè? Dat vertel ik ook altijd aan de kinderen die hier komen. Die kinderen komen hier hun verjaardag vieren, ik ontvang ze hier dan en daarna gaan we naar buiten, door het bos wandelen, later op de middag gaan we het Groene Toverdrankje maken, dat is een soort heksendrankje. Aan het eind van het feestje komt de boswachter pannenkoeken bakken en dat is heel gezellig!

Het is heel leuk met die kleine mensjes hier en misschien zeggen mensen over 100 jaar: "dat huisje daar, daar woonden 100 jaar geleden kabouters in!"