

De Focke-dag in Westeremden

Terug naar de middeleeuwen

Sinds 4 jaar wordt in Westeremden de Focke-dag georganiseerd. Westeremden keert die dag terug naar de middeleeuwen. Op deze dag loopt iedereen rond in middeleeuwse kleren. Ook kun je zien hoe de middeleeuwer spon, weefde, muziek maakte, brood bakte en kookte. Er worden zelfs maliënkolders gevlochten!

Het eten was heel anders dan in onze tijd. Zo at men verse kapucijners, bonenkruid, spek en lamsoor. Dit werd niet gegeten met pasta of aardappels maar met een boekweit pannenkoekje.

Het lijkt mij niet leuk om in de middeleeuwen te leven. Er werd veel gevochten, soms was er weinig eten, er waren geen goede dokters en medicijnen.

Maar het is wel heel goed dat wij weten hoe het leven in de middeleeuwen was, want dan begrijp je ook hoe wij nu leven.