

Modelspoor

Zo precies mogelijk nabouwen

Ongeveer 40 jaar geleden is een groepje mensen begonnen met het bouwen van een modelspoorbaan. Omdat ze in Hilversum woonden, zijn ze begonnen met station Hilversum. Natuurlijk wilden de modelbouwers alles zo precies mogelijk nabouwen.

We zijn ooit begonnen hier 40 jaar geleden en toen was het idee van: “we gaan een spoorbaan bouwen” en ja, omdat we toch in Hilversum zitten, Spoorbaan Hilversum, Station Hilversum, een mooi oud station. Dus je gaat foto’s verzamelen, je probeert de oude bouwtekeningen te vinden in de archieven. Meestal lukt dat. En je begint met bouwen. Het begint met het station, daar zijn we mee begonnen, de oude locomotiefloods. De Gooise stoomtram die hier vroeger ook gereden heeft, en die, ja, die reed door het hele Gooi naar Amsterdam toe. En die had op het station hier in Hilversum vlak achter het gewone station en dat hebben we ook nagebouwd in het klein. De tram heette “De Gooise Moordenaar”, omdat ja, er toch een paar ernstige ongelukken gebeurd zijn. Ja, de mensen waren niet gewend dat daar een tram reed die niet kan uitwijken, en ook niet altijd even snel kan stoppen. En dus zijn er toch wel een paar ernstige ongelukken gebeurd, ook met dodelijke afloop. En toen kreeg de tram al gauw de bijnaam “Gooise Moordenaar”.

Hier is de Gooise stoomtram tijdens de oorlogsjaren toen die eigenlijk al gestopt was met rijden, maar vanwege de oorlog toch weer is gaan rijden, omdat er geen benzine was voor de bussen en wel kolen voor de stoomtram.

Ik ben bang dat dit nooit afkomt. Er is nog zóveel te doen en als ik denk: “het is af”, dan gaan we misschien dingen mooier maken en verbeteren, dus we hebben hier nog heel veel jaren werk aan deze baan.