

# Hé hé hé wc

## Liedje uit Het Zandkasteel

Sassa zingt een liedje over naar de wc gaan.

Sassa, wat is er aan de hand? Ik moet plassen. Oh, okay dan, hup, snel, en 1, 2. Naar de WC!  
Ja. Hahaha.

In ons huis, daar is een heel klein kamertje.  
En daar staat de WC.  
En daar doe ik vaak een plasje op.  
En soms doe ik er twee.

Hé, hé, hé, WC.  
Fijn dat je er bent.  
Eerst durfde ik nog niet zo goed.  
Maar nu ben ik gewend.

Aan dat hele kamertje.  
En ook aan de WC.  
Als ik klaar ben, trek ik door.  
Mijn plas gaat naar de zee.

Hé, hé, hé, WC.  
Fijn dat hij er is.  
Nou hoef ik mooi geen luier om.  
En blijf ik lekker fris.

Klaar! Oh, grote meid! Knap gedaan hoor, en zijn je handen schoon? Na plassen moet je je handen wassen! Wassen. Dat is mooi gerijmd Sassa! En het is nog waar ook!

Hahaha! Hahaha, hihhi.