

De Kruistochten

God wil het!

De paus riep in een vergadering alle christenen op om op kruistocht te gaan. Een tocht naar Jeruzalem om daar de moslims te verdrijven en de heilige plaatsen te redden.

Al eeuwenlang bezoeken pelgrims de stad Jeruzalem, misschien wel de beroemdste bedevaartplaats. Al in de tijd van steden en staten was de stad belangrijk voor veel gelovigen. Jeruzalem was voor hen het centrum van de wereld.

Zo'n 1000 jaar geleden veroverden Turkse moslims grote gebieden in het middenoosten. Ook in Jeruzalem werden ze de baas. De keizer in Byzantium was bang dat de moslims zijn Byzantijnse rijk zouden veroveren. Hij stuurde daarom een brief naar de paus in Rome waarin hij hem om hulp vroeg.

De paus was de leider van de Christenen in Europa en een machtig man. Hij zag een kans om zijn macht te vergroten en besloot de keizer van Byzantium te hulp te komen. Hij verzong een manier om de mensen enthousiast te krijgen voor een kruistocht tegen de moslims. Op een grote vergadering zei hij: Moslims hebben de heilige stad Jeruzalem veroverd. Er worden Christenen gemarteld en gedood; mannen, vrouwen, kinderen, ja zelfs baby's.

Dat was niet waar, maar de paus sprak het woord van God. De paus beloofde ook dat iedereen die aan de kruistochten meedeed, een plekje in de hemel zou krijgen. Zijn oproep ging als een lopend vuurtje door heel Europa. En iedereen die het hoorde, wilde meedoen met de kruistocht en de mensen riepen: God wil het! God wil het!