

Eendjes voeren

Met Flip de Beer

Vandaag gaat Flip de Beer de eendjes voeren met Matthijs en Thomas. Volgens mij vinden ze het brood wel lekker.

Hallo allemaal! Vandaag logeer ik bij Matthijs en Thomas. Matthijs wil Thomas helpen met broodjes maken, maar Thomas wil het alleen doen.

He jongens, niet afpakken, samen doen!

Ik vind het wel fijn als Matthijs me helpt, want ik kan het nog niet zo goed alleen.

We gaan het brood in stukjes scheuren, want we gaan vandaag naar de eendjes. We gaan de eenden voeren en dat gaat makeklijker met kleine stukjes brood. Zo, het brood is klaar, en nu gaan we ons aankleden.

Matthijs kan al zelf zijn schoenen aan doen. Maar Thomas kan het nog niet helemaal alleen. Gelukkig komt zijn grote broer hem helpen. Samen lukt het. Dat is lief he?

Ik moet ook een beetje geholpen worden want ik kan ook niet alleen m'n schoenen aan doen en m'n jas. Ja, het zijn sportschoenen. Kan iemand mij helpen met m'n rits? Matthijs helpt Thomas ook.

Wat doen ze nou? Gaan ze stoeien!

Oke jongens, we zijn klaar. Brood mee, en nu naar de eendjes! Ja, daar zijn ze! Joehoe eendjes! We hebben brood! Kom maar, lekker eten!

He Thomas, wat doe je nou? Zo'n hele boterham? Dat is een beetje moeilijk voor de eendjes.

Nu mag ik. Ik kan niet zo goed gooien hoor. Matthijs wil me wel helpen. Samen Matthijs, 1.. 2.. Hoeplakee!

Nou, die eendjes die smullen er van. Al het brood is al weer op. Nu gaan we weer naar huis.

En ik mag in de buggy. En Thomas en Matthijs duwen me samen naar huis.

Dag! Tot de volgende keer!