

# Verliefd

## Hoe voelt dat?

Hoe voelt het om verliefd te zijn? En wat doe je als je verkering hebt? Melle en Hannah hebben al twee jaar verkering. In deze clip vertellen ze hoe dat is.

Melle en Hanna hebben verkering. Ze vertellen hoe het voelt om verliefd te zijn, hoe ze verkering hebben gekregen, en wat ze van elkaar vinden.

Hanna heeft lang bruin haar, ze heeft ook bruine ogen. Ze heeft vaak een rokje aan en ze is aardig, ze probeert niet echt zo van stoer doen en zo.

Hij is best wel goed, nee, hij is goed in rekenen en maar zijn spelling is niet zo goed. Hij is gewoon heel erg aardig en behulpzaam.

Hanna en Melle, waar kunnen jullie elkaar van? We kennen elkaar van school. Hoe zit dat dan? We zaten bij elkaar in de klas. En wat dacht je dan als jij Hanna zag? Ja, "ze is wel mooi!".

Eerst zat hij zeg maar een beetje in het midden en ik zat ergens in een hoekje. En toen kwamen we op een gegeven moment na een vakantie bij elkaar in het groepje naast elkaar, toen werd ik ook nog, toen dacht ik van: "nou, hij is eigenlijk wel heel erg leuk!", dus toen werd ik nog steeds meer verliefd. Ik had een brief geschreven. Toen ben ik hierheen gerend, toen heb ik snel de brief door de bus gedaan, toen ben ik weer teruggerend.

Ik was net klaar met de Avondvierdaagse lopen en toen kwam mijn moeder me ophalen en toen zei ze, dat iemand een brief voor mij had gestuurd. En toen had ze die brief boven op mijn bed gelegd. Toen ben ik thuisgekomen, toen ben ik naar boven gegaan en toen heb ik die brief gepakt en opengemaakt:

"Lieve Melle, ik vind je heel erg leuk, dus vraag ik of je verkering wil, liefs, Hanna. PS: schrijf terug!".

Ja, toen dacht ik.., toen dacht ik d'r eerst nog effe over na, maar ik wist het eigenlijk al vrij gauw. Ja!

Eerst waren we d'r heel voorzichtig mee, want niemand mocht het merken en zo, en nu ja, dan is het wel veel fijner, dat iedereen het al weet, want dan kan je gewoon met elkaar staan praten op het schoolplein zonder dat iemand denkt van: "hè, wat zijn die twee nou aan het doen?!".

Hebben jullie ook al eens gezoend? Vertel? Hoe was dat? Ja, toen waren we bij Hanna aan het spelen en toen vroeg zij of ik met haar wou zoenen. En toen? Toen zei jij geen "nee"? Nee, ik zei geen "nee". En was het leuk? Ja, dat was leuk.