

Natuur in de stad

Er is meer groen dan je denkt!

Tussen de tegels en de bakstenen in de stad groeien allerlei plantjes. En ook dieren weten zich in de stad best te redden.

Zeepkruid. Middenin de stad: hij zit dan gewoon heel stoer om die tegels heen. Zeepkruid kom je niet zo heel vaak tegen, maar het is best een bijzonder plantje. De wortels werden vroeger namelijk gebruikt om de was mee te doen. Mensen wassen er hun wol mee.

De wortels van zeepkruid namelijk, als je dat vermengt met water ontstaat er een soort schuim. Heel handig! Hier hebben we nog een echte stadsplant: het kruipertje. Het kruipertje is een grassoort, het is een hele sterke plant en je vindt 'm heel vaak tussen de tegels. Hij kan bijvoorbeeld ook heel goed tegen de zon. En waarom heet het nou "kruipertje"? Nou, kijk: er zitten hier allemaal van die weerhaakjes aan en daardoor kan ie maar één kant op kruipen.

Nou, eens kijken. Zo. Kijk: heel typisch: een paardenbloem! Hij bloeit niet meer. Normaalgesproken heeft ie gele bloemen, maar hij komt hier wel heel stoer weer tussen de tegels door. En je ziet 'm heel veel, moet je straks maar eens kijken als je naar huis loopt hoe vaak je 'm tegenkomt. En hoe vaak je andere dingen tegen in de stad eigenlijk tegenkomt.

Dat is niet erg hoor, dit is namelijk weegbree. Weegbree is een tredplant en dat betekent, dat het niet erg als je d'rop staat, daar kunnen ze namelijk heel goed tegen. D'r is een heel leuk verhaal over de weegbree: toen de Europeanen Amerika ontdekten, toen namen ze onder hun schoenen de zaden van de weegbree mee en overal waar de blanken liepen, zagen de Indianen ineens de weegbree ontstaan. Daarom noemden ze de weegbree "de voetsporen van de blanken".

Dit is heel typisch voor weegbree: trek het blaadje uit elkaar en d'r blijven allemaal van die draadjes over. Grappig hè? Kijk eens: dit is ook een grappig plantje, dat heet "bijvoet". Waarom heet het nou "bijvoet"? Nou, d'r gaat een verhaal, dat ze blaadjes van de bijvoet, deze dus, dat ze die bij hun voeten in hun schoenen dus stopten en dan zouden ze misschien wel geen blaren krijgen bij het lopen. Bijvoet.

Ah, kijk, deze leuke gele bloempjes zie je heel veel in de stad, dat is familie van het leeuwenbekje. Dit is het vlasbekje. En waarom nou dat bekje? Let op! Ah, kijk hier: een varen. Die houdt het hier prima uit, want kijk: hier zie je, het is heel grof gemetseld hè, en daardoor zit d'r dus tussen die stenen allemaal zand en grond. Daardoor kan de varen hier wortelen en hij kan overleven, omdat bijvoorbeeld als het regent, komt hier van de kade water en natuurlijk allerlei troep. Nou, daar kan ie heel goed tegen, want het is een sterke plant.

En kijk daar: een meerkoet. Twee! De meerkoeten hebben zich goed aangepast aan het leven in de stad. Kijk: dit is troep van mensen, maar meerkoeten maken d'r gewoon een nest van.