

Poeriem

Een joods feest bij het verhaal van Ester

Dit verhaal speelt zich af in het oude Perzië. De joden werden bedreigd door Haman. Tijdens Poeriem vieren de joden dat ze door toedoen van Ester gered werden van een vreselijke ondergang.

Het feest van Poeriem is een joods voorjaarsfeest, het wordt ook wel "Lotenfeest" genoemd. Tijdens dit feest herdenken de joden dat hun volk werd gered van de vreselijke Haman.

Heel lang geleden wordt het joodse volk verjaagd uit hun land. Ze moeten in Babelonië gaan wonen. Als ze daar een tijd leven, wordt Babelonië veroverd door de koning van Perzië Ahasveros. Ahasveros kiest het mooie joodse meisje Esther als vrouw. Esther is het nichtje van Mordechai, de leider van de joden.

Ahasveros weet niet, dat zij een joodse is. Op een dag stelt de koning een nieuwe eerste minister aan. Het is Haman, de rijkste man van de stad. Haman, die een hekel heeft aan de joden, wil dat iedereen voor hem buigt, ook de oom van Esther. Maar deze weigert dat en Haman besluit uit wraak alle joden te doden.

De dag waarop hij dat zou doen weet hij nog niet en daarom pakt hij poeriem, een soort lootjes om te bepalen wanneer het zal gebeuren. Mordechai komt erachter, dat haar man zijn volk wil doden. Hij vraagt zijn nicht Esther om hem te helpen en de koning te vragen om Haman te stoppen.

De koning doet het en laat Haman oppakken. En de dag dat Haman de joden zou doden wordt voor de joden een feestdag die ze ieder jaar zullen vieren. En dat doen ze dan ook! Het lijkt wel carnaval!

Tijdens het Poeriemfeest komen de kinderen verkleed naar de Synagoge. Daar wordt het verhaal van Esther uit een rol voorgelezen en steeds als de kinderen de naam Haman horen, maken ze een enorm kabaal: ze stampen met hun voeten, trommelen op tafels en ratelen met hun poeriemratel. Niemand mag die naam horen en zo wordt het kwaad overschreeuwd.