

Varkensparadijs

Varkens lijken op mensen

Het varken houdt van stro om zich in te nestelen. Daar voelt het dier zich veilig. In de bio-industrie worden de dieren opgesloten in kleine betonnen hokjes. Hoe kan de boer het leed van dit dier verzachten?

Onderzoek naar het welzijn van varkens. Nou, als iemand daar ons iets zinnigs over kan vertellen, dan is het wel Daphne Westerhof van het beloofde Varkensland. Aagje, die kwam hier, dat is één van die bio-industriebiggen die ik vrijgekocht heb, die was totaal over de rooie. En toen ineens dacht ik: "ik ga 'm masseren", want dat had ik ooit op mensen geleerd. Nou, en moet je eens kijken: binnen een week was ze kalm en binnen 14 dagen was ze verslaafd.

Dolores, kom eens, voel eens hier, op deze plek hier. Kom eens hier met je hand. Dat vinden ze heerlijk? Heel warm. Ja, echt? Als je ze aanraakt, een soort G-plek? Ja, een soort V-plek. Zijn V-plek, "varkensplek" heet het ook. Ze laat een scheet hè? Ze is wel heel erg ontspannen nu!

Wij staan als mensen op nr. 1, op 2 de mensapen, op 3 de dolfinen en op 4: het varken. Het varken? Ja. Maar dan staan ze dus heel dichtbij de mens? Ja, dat staan ze ook. Varkens lijken voor 90% op jou en op mij, qua genetisch materiaal. En daarom zijn ze ook zo gewild als proefdier.

Ik heb hier ook wel eens een meisje op bezoek gehad, die had een hart eh., een varkenshartklep, die had een hartkwaal en die had een varkenshartklep gekregen en daar kon ze op doorleven. Kijk: hier ligt Billy Bofkont. Hoi Billy, ik kom even bij je kijken. Dit is wat ieder varken nodig heeft: als ze slapen moeten ze zich kunnen bedekken met materiaal: stro of hooi.

In de bio-industrie slapen de varkens op een kale betonnen vloer, dat is verschrikkelijk voor ze, want een varken is een prooidier. Een varken neem je zijn basisgevoel voor veiligheid en vertrouwen af door ze dit dus af te pakken. Als een varken dat nou allemaal niet heeft, wat kun je dan doen om zijn leven toch nog iets draaglijker te maken?

Om zijn leven toch nog ietsje draaglijker te maken? Wat ik wel eens een.., een.., een varkensboer heb aangeraden die ook zei van: "wat kan ik doen?". Ik zei: "Je hebt van die grote rode ballen, vooral die kleur rood, dat vinden varkens kennelijk heel erg mooi en daar kunnen ze dan mee spelen, ze kunnen d'r een beetje tegenaan duwen en dan hebben ze in ieder geval iets in die.., in die ruimte waar ze met die neus tegenaan kunnen, want die neus, die is eigenlijk gemaakt om te wroeten in de grond, dus die moet voortdurend ergens tegenaan of in, nou, dat is er allemaal niet in de bio-industrie. Heb je zo'n bal, dan kunnen ze daar nog wel even mee uit de voeten.". Dus speelgoed is een magere vorm en een begin. Het is beter dan niks. Zullen we Billy weer toedekken dan? Ja, we gaan Billy toedekken. Dag Billy, wil je gaan slapen? Ga maar lekker slapen. Zullen we het samen doen? Welterusten.