

Chinees eten

Lekker eten bij een Chinese familie

In China eten ze met stokjes! Kan jij eten met stokjes?

Goed zo. Trek maar even recht. Oké, goed zo. Nou, bordjes. Goed zo. De kommetjes niet vergeten. Ja. Zoo en een slabbetje om, dat is makkelijke hé. Zal ik alvast een beetje opscheppen. Maar niet te veel. Nee, anders haal je het er maar uit en dan. Hier jij kan alvast beginnen. Oké. Kom maar hier zitten. Ga maar eten. Willen jullie nog gebakken uitje. Oo ja vergeten. Moet ik helpen. Stokjes zo houden. Dat bedoel je toch? Krijgt papa er ook eentje. Mmmm lekker. Dankjewel. Daag, ga maar zwaaien. Dag!