

Koken

Met Flip de beer

Een kerstdiner is altijd extra feestelijk! Flip mag meehelpen in de keuken. Wat ziet het er allemaal lekker uit!

Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪ Hallo allemaal, vandaag ga ik samen met Gonita, Julia, Sascha en Jelle een kerstdiner maken.

Jaaaa. We gaan nu vishapjes maken. Mmmm. Flip? En dan mogen jullie ze op het bord leggen. Ziet er mooi uit. Wat eten jullie meestal met kerstmis thuis? Soms eten we taart of pannenkoek. Ja, Flip we gaan samen worstenbroodjes maken voor dieren. Ooooo lekker. Pak maar een worstje. Mmmm, lekker worstje, mmm. Oo, kijk hij heeft zich gesneden. AU!! Kijken, heel klein. Jaaaa. Zal ik een pleister pakken. Jaaa.

Altijd goed uitkijken met en mes. Het ging per ongeluk. Waar moet het eigenlijk zitten? Moet het hier? Jaaa, dat is beter. Héhé, gelukkig. Beetje ei geel erover heen en dan, in de over. Wil jij het in de over doen? Ja. Ik wil een toetje eten samen met Flip de beer met kerst. Mmm toetjes vind ik ook heel lekker. En avond eten met Flip. Ik doe een beetje bloem op je plakje, want anders plakt het zo. En dan mag je het heel voorzichtig uitrollen met een deegroller. Dat is best moeilijk. Flip, een beetje bloem. Wat zijn we nou aan het doen?

Ja, zeg maar. Vormpjes maken, van een soort marsepein. Ja, en wat gaan we ermee doen? Op de taart plakken. Ja, wat weet je dat goed allemaal. Hard drukken. O dennenboom, o dennenboom wat zijn je takken wonder schoon. Jij kan goed zingen. Ik heb je laatst in de bos zien staan, en toen zaten er geen kaarsjes aan. O dennenboom, o dennenboom wat zijn je takken wonder schoon. Ooo lekker, chocola... Wat is jullie lievelingstoetje? Uh chocoladevla en IJS. Chocoladevla, jaaaa ook. Ja, die zit goed. Woh, wat word het moei. En lekker denk ik. Kijk eens eventjes, woehhhh... Mogen we er allemaal wat van eten?

Joehoe.. jaaaaa.... Fijne kerst allemaal en tot de volgende keer. Mmmmmm.....