

De ramadan

Met Flip de beer

Flip doet mee met de Ramadan. Hij mag niets eten en drinken. Best moeilijk!

Huh wat? Moeten we nu al opstaan?

Oe koud, ja, zo.

Zo, even lekker opruisen. Nu ben ik weer helemaal fris.

Oe wat staan er veel lekkere dingen op tafel!

Oe lekker komkommertje. Bidden? Ja, oke!

Huh? Oh. Amen. Ja.

Oh lekker kopje thee. Ja, die vind ik ook lekker, tomaatje.

Wat is dat? Oh olijven. Eh ja. Ja die moet je niet op eten hoor, die is hard.

Vasten? Niet eten? 30 dagen, dat is heel lang.

Nee. Oh. Oh dus als je klein bent dan mag je wel eten.

Oh. Ja en ik ook he, want ik ben ook nog klein. Hmm, al die lekkere dingetjes. Heerlijk! Hmm.

Zo, tandjes zijn weer gepoetst. Ik ben best moe.

Oh gelukkig. Weltrusten!