

Suikerfeest vieren

Met Flip de beer

Flip viert het Suikerfeest mee. Spannend hé.

Hallo allemaal. Wat is 't vroeg. Ja hoor, tuurlijk. Echt waar? Oh wauw! Wat een mooie kleren! Het is zeker feest? Oh daarom! Voor het suikerfeest.

Wauw. Die ziet er mooi uit zeg. En hij ook al! He kijk eens naar mij! Haha. Mooi he?

'Eid Mubarak'

Wat doen ze nou? Het lijkt wel bidden.

Hmm dat ziet er lekker uit! Wauw!

'Eid Mubarak'

Oh, ja, lekkere koekjes. Oh ja. Ohh. Oh, wat een mooie cadeaus! Wow, mooi zeg. Een kiep auto. Wauw!

Dag! Tot de volgende keer!