

Verjaardag vieren

Met Flip de beer

Wasim is jarig dus het is feest in de klas!

♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪

Hallo allemaal, vandaag ben ik op het verjaardagsfeestje van Wasim, hij is 5 jaar geworden. Hè,

Flip? Ja? Vind jij het leuk dat je vandaag op de verjaardag van Wasim bent? Ja, natuurlijk vind ik dat leuk! Wasim, denk je dat Flip het leuk vindt op jouw verjaardag? Ja.

Nu zal ik deze clip aan doen. Flip mag best ook dit. Wow. Een handdoek en ook een sjaal aandoen.

Wat zou jij heel graag willen hebben voor jouw verjaardag? Nnn, een zonnebril. Een Spiderman bril of een Batman bril. Spiderman. Ja, Spiderman, dat vind ik ook leuk! Oeh, ik zie niks. Ik zie niks. Wasim krijgt een cadeautje, maar we mogen het niet zien.

Opa! Dag opa. Oh, mag opa... Kijken, kijken, kijken! Wat is het? Wat is het?! Flip moet ook goed kijken hè. Ja, ooh, wow! Hééé!

Kijk Flip, ik heb een gom gekregen. Ja, met een potlood eraan! Ik heb allemaal cadeaus gekregen. Ik had een robot gekregen. Ik heb een barbiehuis gekregen. Ik heb een step gekregen!

Wow!

♪Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Hieperdepiep allemaal... Hoera! Hieperdepiep, hoera! Flip de Beer, hoera!♪

Joehoe!

Kijk eens eventjes wat Wasim heeft meegenomen: hij heeft een hele lekkere gezonde traktatie meegenomen voor jullie allemaal.

Oh, wow!

Kijk eens: een lekkere watermeloen! Een watermeloen! Hé Flip, vind jij watermeloen lekker? Ja, zeker! Maar kijk eens, Flip zegt "ja". Ik doe het heel voorzichtig. Ik heb wel eens watermeloen gegeten. Oh, lekker!

Mmm, lekker! Mmm, mmm. Mmm, mmm. Zo, dat is lekker zeg! Joehoe! Wat een leuk feestje! Dag, tot de volgende keer!