

Eieren zoeken

Met Flip de Beer

Flip gaat mee op met de speurtocht. Zullen ze alles vinden wat er op het lijstje staat?

Hallo allemaal! Vandaag doe ik met Jonathan, Wessel, Floris en Nancy mee aan een speurtocht.

Okidoki! Kom op jongens!

1 Gouden ei. Even kijken. Ja! He! Gevonden! 1 Gouden ei staat er op het briefje. Zo kan ik het goed zien. Ehm, hert. Herten en beren! Hoplakee! Daar boven. Ja. 2 eieren. He, kijk! 2 eieren! He, een lieveheersbeestje was dat. 3 eieren. Even kijken hoor.

Grote beren stappen, dat kan ik goed. Want ik ben ook een beer. He! Een kikker! Kwuaak. Kwek kwek kwek. Miauw miauw. Woef woef.

Zo, dit was leuk bij de speurtocht. We zijn aan het einde! Daar staat een schatkist! Met een gouden ei!

Wauw! Een echte medaille.

Dag! Tot de volgende keer!