

Kapper spelen

Sassa knipt koning Koos

Koning Koos gaat naar de kapper: Sassa! Zijn haren zijn nog nooit zo mooi geknipt.

Sassa speelt kappertje, in een echte kapsalon.

“Zo, anders krijgt u allemaal haren op de kleren”

Hoe wilt u dat ik uw mooie rode haar knip? Uhm.. Uhh.. Doet u maar lekker kort, kapper en vrij bij de oren. Hahaha

Neeee, mag niet knippen! Toto, ik doe net alsof ik kapper ben. Ja! Ik ga de haren niet echt knippen. Neee. Jij mag m'n hulpje zijn. Jaaa! Huh? Gezellig. Jij mag de haren aanvegen.

Kapper Sassa knipt de haren van Koning Koos. Uuh.. Knip! Kappershulpje Toto veegt de haren weg. Veeg-Veeg. Knip. Veeg! Knip-Knip. Veeg-Veeg. Knip-Knip-Knip. Daar.. Ooh.. Knip! Zo, Klaar!

Ooh.. Dat was snel.

Vindt u het mooi? Uuh.. Dat kan ik een beetje moeilijk zien. Hoe kun je jezelf nu goed zien? Uuh.. Ja! Een spiegel! Aah, precies! Waar heb ik mn spiegel gelaten? Uuh.. Kweenie.. Daar, daar, daar!

Ooohhh...

Vindt u het mooi?

Zo mooi zijn mijn haren nog nooit geknipt.