

Met mijn stift kleur ik alles rood

Een liedje uit het Zandkasteel

Sassa zingt een liedje over alles rood maken. Maar waar zijn de andere kleuren nou?

Toet zegt: alles rood!

Met m'n stift kleur ik alles rood.
Van klein tot groot, alles wordt rood

De tafels en de stoelen
De bordjes en het brood

Het groene gras, de blauwe lucht
Alles kleur ik rood, mooi rood

Mooi rood, mooi rood

Met m'n stift kleur ik alles rood.
Van klein tot groot, alles wordt rood

Nee niet doen
ik hou van groen

En ik hou heel veel van geel
Waar is oranje, paars en blauw?
Waar zijn die andere kleuren nou?

Ik kleur het wel weer terug
De eigen kleur van klein tot groot
Maar een ding weet ik zeker
Die bloem is rood, mooi rood

Mooi rood, mooi rood