

Tempels in China

Huizen van geluk

Het Chinese volksgeloof kent vele goden. Je komt er op elke hoek van de straat dan ook een tempel tegen. Chinezen zoeken hier geluk en energie.

In China vind je overal tempels - met de nadruk op overal. Want om een tempel te vinden hoef je echt niet naar het centrum van het dorp of de stad te lopen. In bijna elke straat staat er wel een. De Chinezen hebben de tempels gewoon graag bij zich in hun buurt.

Na ja, wat ik zei geldt eigenlijk vooral voor Taiwan en Hong Kong. In China zélf zijn heel veel tempels verwoest in de jaren '70 en '80 - onder het regime van Mao. Als communist verbood hij alles wat met religie te maken had, en schrok er niet voor terug om tempels gewoon te vernietigen.

Maar goed, ook in China zijn de tempels ondertussen aan het terugkomen. OK, luister goed - want wat ik je nu ga proberen uit te leggen is echt niet makkelijk. De rol die de tempel in het leven van Chinezen speelt, is totaal anders dan de rol van de kerk bij ons. En dan heb ik het niet over dat puntdak hè! Het leven in China heel anders dan bij ons. Wij in het Westen ervaren alles in het leven vanuit onszelf - vanuit onze ik. Wat wij doen, willen en kunnen is bij ons bijna altijd een kwestie van individualiteit of vrijheid. 'Jezelf kunnen zijn', daar gaat het bij ons om.

Nou, in China is dat heel anders. Doen, willen en kunnen is er veel meer een kwestie van elementen of krachten die de mens te boven gaan. Maar die er wel voor zorgen dat de dingen die je doet lukken of mislukken. 'Geluk hebben' of 'de energie vinden om iets te doen'. Dáár draait het om in China.

In het Chinese volksgeloof zijn de krachten waarvan je geluk afhankelijk is, voorgesteld als goden. En die goden zijn er in allerlei soorten en maten. Tempels zijn de plaatsen waar je contact kunt maken met de Goden. En contact maken moet je doen, anders krijg je nooit iets voor elkaar. Je kunt de goden bijvoorbeeld om raad vragen. Zo worden de tempels heel praktisch gebruikt.

In China is succes erg afhankelijk van het moment waarop je je plannen uitvoert. Geboren worden, trouwen, zaken doen, op reis gaan, gokken, voor alles is er de juiste tijd. En om die te weten te komen, kun je terecht in de tempel. In de tempels zijn er allerlei technieken om te weten te komen wanneer je wat moet doen. Schudden met stokjes bijvoorbeeld. Met een vraag in je hoofd schud je met de stokjes totdat er eentje op de grond valt. Met de magische spreuk die op het stokje staat, kun je terecht bij een van de waarzeggers die bij de tempel te vinden zijn. Die waarzeggers interpreteren het stokje, en komen er op die manier achter wat de goden voor je in petto hebben. Blijven de stokjes te vaag, of heb je even geen tijd om bij de waarzegger langs te gaan, dan geven de "halve maantjes" een duidelijk "ja" of "nee" op je vragen!

Het is niet alleen belangrijk te weten wannéér de goden je gunstig gestemd zijn. Je kunt er ook voor zorgen dát ze je gunstig gestemd zijn - en dat doe je door ze te eren. Je omringt je daarvoor met de heerlijke geur van wierook. Voor de ingang koop je wat wierookstokjes

en als je binnenkomt, begroet je de goden drie keer. Het is ook heel belangrijk om de goden dichtbij je te hebben, zodat ze weten waar je mee bezig bent. Zo kunnen ze je helpen als jij dat nodig hebt. Chinezen hebben daarom vaak een klein huistempeltje. Dat klinkt misschien zweverig, maar dat is het echt niet. Want die hele beleving van de goden is heel aards.

Zo draait het vaak gewoon om geld. De Chinezen schenken hun goden geld in de hoop op een goede gezondheid, succes in zaken of een schitterende nieuwe bruid. Een van de belangrijkste goden is CaiShen, de god van het geld. Je vindt hem in alle tempels en op bijna alle huisaltaren van families, winkels en restaurants. Tempels zijn daarom vaak heel rijk. Het zijn meestal de mooiste gebouwen van de stad!

Maar het geld dat ze ontvangen met die offers wordt wel goed besteed hè. Ja, tempels zorgen voor de samenleving: armen, ouderen - iedereen kan er terecht; ook met zijn financiële zorgen. Elke tempel heeft zijn eigen feestdag. Veel tempels vieren een groot feest op de geboortedag van hun belangrijkste god of godin. De godenbeelden worden dan in hun mooiste kleren gehesen en in een stoet door de stad of het dorp gedragen. De hele tempelgemeenschap gaat feesten, en er is opera, er zijn heerlijke maaltijden, drank en vuurwerk tot diep in de nacht.

Maar de tempels zijn nog meer dan dat. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor ouderen, een plek om naar toe te gaan voor bezinning, of als je een hart onder de riem nodig hebt. Een tempel vormt een hechte gemeenschap. Vandaar dat de tempelbazen vaak hele bijzondere mensen zijn. En dan niet in de zin van dat ze over magische krachten beschikken ofzo. Nee, tempelbewaarders zijn sterke persoonlijkheden met een groot hart - Van burgemeester tot straatveger, iedereen kan bij hen terecht voor goede raad en een vriendelijk woord!