

## 4 mei

### Nationale herdenking

Ieder jaar op 4 mei staat Nederland stil bij de slachtoffers die na het begin van de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. Deze dag houdt de herinnering levend aan alle Nederlanders die sindsdien in andere oorlogen omgekomen zijn.

"Hier op de Dam in Amsterdam vindt ieder jaar 's avonds op 4 mei de Nationale Herdenking plaats. De hele Dam staat dan vol met mensen. Alle vlaggen hangen halfstok. En hier ongeveer staat de koningin. En die loopt dan zo richting het monument om er een grote krans voor te leggen."

"Dan loopt ze weer terug. En als ze op haar plaats staat hoor je een trompettist een solo spelen. Dat is het Taptoesignaal en dat is ieder jaar hetzelfde."

"Als hij klaar is met spelen wordt het stil?heel stil?"

Niet alleen hier op de Dam, maar overal in Nederland. En in die twee minuten dat het stil is, herdenken we alle Nederlandse slachtoffers, soldaten en burgers, die na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dood zijn gegaan. En dan gaat het niet alleen om mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, maar ook in oorlogen daarna. Dus bijvoorbeeld mensen die in de kampen in Indië zijn overleden of veel later bijvoorbeeld Nederlandse militairen in Bosnië of Afghanistan. Want ook slachtoffers van vredesoperaties worden herdacht.

"Na de twee minuten stilte wordt het Wilhelmus gespeeld en dan volgt het defilé langs het monument. En daar leggen allerlei mensen kransen en bloemen voor de slachtoffers. Maar niet alleen op de Dam komen mensen bij elkaar op 4 mei. Door ons hele land verspreid staan honderden monumenten. Bijna iedere stad of dorp heeft er wel één."