

5 mei

Bevrijdingsdag

Met het aansteken van het bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei begint Bevrijdingsdag. Wij vieren dan dat je in Nederland vrij kunt leven.

Veel mensen denken dat de officiële overgave van de Duitsers in Nederland hier in Hotel de Wereld in Wageningen werd getekend, maar dat is een sprookje. Dat gebeurde eigenlijk in een boerderij buiten de stad.

Wél werden hier belangrijke besprekingen gevoerd, en daarom wordt dit hotel gezien als een belangrijke plek voor de bevrijding. Bij deze vlam wordt ieder jaar van 4 op 5 mei om 12 uur precies het bevrijdingsvuur opgehaald en door sporters naar alle provinciehoofdsteden in het land gebracht. En dat is best een stoer gezicht.

"Hier op het Museumplein, dat op 5 mei "plein van de vrijheid" heet, wordt ieder jaar een bevrijdingsfestival gehouden. Net als in de hoofdsteden van alle provincies. En dan zie je niet alleen artiesten optreden. Er wordt ook door jongeren gedebatteerd over vrijheid. Wat betekent vrijheid bijvoorbeeld nu in je dagelijks leven?"

Wij leven hier gelukkig in een vrij land. En één keer per jaar staan we daar even bij stil en realiseren we ons dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ook in een land zonder oorlog is het goed om te praten over vrijheid. Want vrijheid maak je met elkaar.