

Australië

Wie wil er nou niet wonen?

Mooi weer, mooie stranden, surfen en duiken. Australië klinkt als het paradijs op aarde. Alleen als je de krokodillen, haaien, giftige spinnen en slangen niet meetelt natuurlijk...

Helemaal aan de andere kant van de wereld ligt Australië. Australië is een heel groot land, wel 200 keer zo groot als Nederland. Het is een eiland, en dus aan alle kanten omringd door water. De Australiërs zijn dol op de zee, en dan ook vaak op het strand te vinden.

Surfen is heel populair in Australië. Uit heel de wereld komen mensen hiernaartoe om van de golven te genieten. De grote steden van Australië zijn bijna allemaal aan de kust te vinden. Daar wonen dus ook de meeste mensen.

Maar Australië heeft meer dan alleen zee en strand. Er zijn prachtige natuurgebieden waar het land heel vruchtbaar is. Het binnenland van Australië is droog en woestijn-achtig. Er groeit weinig in deze gebieden en het kan er snikheet worden. De oorspronkelijke bewoners van Australië zijn de aboriginals. Zij leven van jagen en verzamelen.

De muziek die je nu hoort komt ook uit de Aboriginal-cultuur. De aboriginals hebben het moeilijk in Australië. Ze werden altijd slecht behandeld en achtergesteld door de blanke regering en sommige blanke Australiërs. De laatste jaren verandert dat maar langzaam.