

Het meisje met de zwavelstokjes

Een droevig sprookje over een arm eenzaam meisje dat in de koude decemberdagen zwavelstokjes probeert te verkopen.

Een klein meisje, zonder ouders en familie, zwerft op de donkere dagen van December, blootsvoets door de sneeuw. Ze verkoopt zwavelstokjes, maar niemand wil ze kopen. Iedereen zit lekker binnen in de warme, mooi versierde huizen. Ten einde raad gaat het meisje met haar zwavelstokjes in een portiek zitten. Om haar verkleumde lijf wat op te warmen steekt ze al haar zwavelstokjes aan. In het licht van het laatste stokje verschijnt het vriendelijke gezicht van haar grootmoeder, die haar meeneemt naar de hemel...