

# Carnaval

## Hoe is het eigenlijk om prins carnaval te zijn?

**Breda wordt omgetoverd tot kielegat, Den Bosch heet Oeteldonk. Feestende mensen, veel gekkigheid, Wat is dat toch dat carnaval?**

Hallo, het is fijn carnaval te vieren! Heerlijk, ik doe het al van jongs af aan toen ik klein was. Als baby lag ik zelfs in de kinderwagen met een roze sjaaltje om, mijn vader en moeder namen me toen al mee! Er is niks fijner dan met vrienden en vriendinnen lekker buiten carnaval te vieren, te hossen en te feesten of plezier te maken, en te zingen!

Als Prins heb ik natuurlijk niet al teveel tijd om zelf te feesten. Dat komt doordat je als Prins allerlei verplichtingen hebt. Je moet naar bals die andere mensen hebben georganiseerd, je moet naar optochten kijken, je moet optochten openen, je moet toespraken houden. Wat dat betreft komt er niet al teveel van feesten. Maar als ik ergens ben en de mensen hebben plezier, dan vind ik het ook leuk en dan heb ik zelf ook al plezier.

U moet eigenlijk de 2 nieuwe Jeugdprinsen en de nieuwe Jeugdprinses naar voren gaan halen? Nou, Julia en Daniël, dat waren de Jeugdprins en Jeugdprinses van vorig jaar. En die gaan nu als ik tot 3 heb geteld de doeken wegtrekken. 3!

Vier dagen lang de baas van de stad. De burgemeester heeft mij de sleutels gegeven, die gaat ook vier dagen Carnaval vieren in de stad. Gelukkig hoef ik niet achter zijn bureau te gaan zitten! Ik weet hoe fijn dat is: 4 dagen lang de baas van Breda, van het Kielengat. Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen, want ik heb ook pages. Die helpen mij aan te kleden, zorgen dat ik er netjes uitzie en ze helpen mij met het uitreiken van onderscheidingen. Dat doen de Jeugdprins en Jeugdprinses trouwens ook. Ik heb ook een secretaris en een nar.

Carnaval vieren, hartstikke leuk! Vier dagen lang vrolijk zijn, lachen, dansen, feest vieren, een glas limonade drinken en misschien nog wel meer. En dan nu carnavalstips van de Prins: Tip 1: Kom naar Breda, want daar vier je het leukste carnaval van heel Brabant! Tip 2: Ga leuk verkleed, want dat is het leuke met carnaval: verkleeden en schminken, en heel erg geinen. En tip 3: Neem vriendjes en vriendinnetjes mee, want er is niets leuker dan vrolijk zijn en vrienden en vriendinnen en te dansen en te feesten!