

Acteren in een musical

Zingen, dansen en toneel spelen

Dominique van Vliet is een bekende actrice. In deze clip vertelt ze hoe het is om in een echte musical te spelen. Wat moet je allemaal kunnen?

Wie in een musical wil spelen moet wel acteerlessen nemen. Daarom gaan we op bezoek bij Dominique van Vliet, een echte musicalster. Hé! Zijn jullie er! Ja! Nou, wat gezellig!

Na mijn school heb ik de Kleinkunstacademie gedaan, dat is een school waar je leert zingen en dansen, en toneelspelen, en muziek leert maken. Na die opleiding heb ik een aantal jaren in musicals gewerkt, in het ensemble, dat betekent, dat je zingt en danst, en wat kleinere rolletjes doet. Toen heb ik in een soap gezeten 9 jaar, in Onderweg Naar Morgen, daar speelde ik de rol van Ellen. En sinds een jaar zit ik in de musical Mamma Mia en daar speel ik de rol van Tanja. En dat doen we dus hier iedere avond voor 1.500 mensen!

Nou, dat is natuurlijk feest! Knallen is dat! Kom jongens. Dit is gewoon het toneel van Mamma Mia hé! Groot hè? Ja! 1500 mensen kunnen hier in die zaal! We hebben achter en daar het balkon en wij staan dan hier.

Voordat je gaat spelen, moet je je lijf en je stem lekker losmaken. Okay, dan gaan we eerst even je gezicht zo een beetje losmaken. Gekke bekken trekken. Heel gekke bekken van rechts naar links. Om dat hier lekker zo los te maken doe je net zo met je neus, door je neus ademen. Het is wel leuk als je gewoon, als echt zo'n Italiaanse Maffiabaas gooi je die deuren open: "ciao, tutti!".

Jullie mogen met zijn drietjes, ja, jullie zijn echt boos hè? "Ciao, tutti!". Dan kijk je zo even naar je en met dat mooie zusje ernaast, jeetje, daar komen ze hoor! Weg met dat briefje! Hoe loopt ie? Ja, een beetje macho hè. Heel goed. Jullie maken je druk om een paar half ingestorte winkels, dat is echt vaag. Si, si, het mooiste land van de wereld!

Italianen maken veel gebaren en grote gebaren. "Hee Luigi!", "dat is Luigi!". Dat zeg je tegen hun. "Dat is Luigi!", "dat is mijn nieuwe buurjongen". En dit is eh.. "Laura heet ik". Dat is Luigi mijn nieuwe buurjongen met zijn zus, eh, "Scusi, Laura heet ik peuteraar". En dan neem je de bloemen in ontvangst en je fanmail, en alle duizenden Euro's, dankuwel!