

Kostuums ontwerpen

Hoe doe je dat?

In het theater zie je mensen in de mooiste kostuums op het podium lopen. Maar wie bedenkt die kostuums eigenlijk? En hoe worden ze gemaakt?

Kleren maken voor een toneelstuk of een musical, dat kan ook zo. Nou, ik ben Annemieke en ik ben theatervormgeefster. En dat betekent, dat ik allerlei dingen maak op het gebied van theater.

Wat ik zelf heel erg leuk vind is om spullen te gebruiken die eerder iets anders zijn geweest. Dit was ooit een paraplu en die heb ik eraf gehaald, en nu is het een rokje geworden. En zo'n lampenkap, en dan kan je 'm als kroon gebruiken.

Hup, naar de Kringloopwinkel! Nou, dit is een hartstikke mooie print. Deze nemen we ook mee. Je kan er allemaal leuke dingen mee doen, daar kan je riemen van maken of kettingen. Deze is al heel mooi versierd van zichzelf en hier zou je ook heel goed dingen erop kunnen lijmen. Dus die nemen we ook mee, dat vind ik leuk. Nou, je kan 'm ook gebruiken om een cape of een sjaal zeg maar bij mekaar te binden, als je dat hier hebt...Of een broche....dan kan je dit er zo omheen doen. Of als broche.

Ja, je kan het ook als schoudervulling gebruiken. Dat zijn die grote zwembanden, ik ga er rokken van maken. Maillots of zo, die zijn altijd heel handig. Oh, dit is leuk! Nou, dan nemen we een gele en een witte, ja? Oh, wat we hiervan gaan maken: we gaan matjes vlechten. En hier kan je de voeten afknippen en dan kan je dat weer gebruiken als beenwarmers of als polsbandjes. Een gele.

Luister: kan jij eens komen staan? Kom je erbij, dan kan je goed kijken, dan kunnen jullie elkaar zo meteen helpen. Ga maar gewoon proberen of je dat voor mekaar krijgt. Nou, hier hebben we een stuk over. Dan gaan we zo ook iets bedenken hoe je dit kan vastmaken aan mekaar, maar dit heb je in ieder geval. Volgens mij moet ie wat hoger, anders dan blijft ie niet...

Zo. Een fantastische outfit allebei! Ze hebben allebei een rokjes van zwembanden gemaakt en ook de tasjes zijn helemaal versierd met knopen en andere frutsels, een mooi halssieraad van krulspelden, en een riem van krulspelden, en de topjes, die zijn gemaakt van maillots, de laarzen, die hebben we versierd met allerlei materialen: badsponsjes, en daar heeft zij nog een riem van en niet te vergeten: de mobielhouders van waterschoentjes.

Ik vind het helemaal geweldig! En de jongens, die zijn nu heel erg creatief geweest met judobanden. Dat hebben ze zelf bedacht: als hoofdtooi en lusjes, helemaal zelf gevlochten, en natuurlijk ook de laarzen, verschillende maten geknipt met allerlei accessoires en natuurlijk de mobiel houders, van waterschoentjes.