

Het zandkasteel

Kijk en luister

Een zandkasteel op het strand

Op het strand is heel veel zand. Bij het strand is ook veel water en daar kun je fijn mee spelen.

Dit zijn Hidde en Louisa. Ze maken grote zandkastelen. Die versieren ze met wier. Ze versieren ze met schelpen. Wat een strand en zandplezier.

kijk! Het zandkasteel is bijna klaar, nog een paar gaten en spelen maar!. Het kasteel is heel erg groot met poorten en een ophaalbrug een slotgracht, een piratenboot met hoge torens en kantelen.

En nou gaan we voor ridder spelen stel je voor? Wij gaan een zandverhaal verzinnen. Wij lopen door de poort naar binnen? Wij zijn ridders zie je mij? Echte ridders dat zijn wij... wij dwalen door de grote zalen... wij zitten bij het vuur te praten en de wind giert door de gaten, maar wij zijn veilig hier en droog maar wat is dat? Alarm! Alarm!

De torens op, wat zijn die hoog! Daar komt de vijand aan!die moeten wij verslaan!O nee, o nee. Het is de zee! hou stand! Wees moedig en blijf staan!Die golven kunnen wij wel aan!

Kijk dit was ons zandkasteel. Het kasteel was heel erg groot met hoge torens en kantelen? Ach morgen maken we een nieuwe morgen gaan we verder spelen.