

Golf maar golven...

Een liedje over de zee!

De zee wordt nooit moe. Zing je mee?

Worden golven in de zee
Van dat golven nooit eens moe?
Golven golven dag en nacht
Komen altijd naar me toe?

Komen zij me iets vertellen
Van het leven in de zee?
Brengen daarom al die golven
Zo veel schelpen voor me mee?

Golf maar golven
Word niet moe
Kom maar golven
Naar me toe?

Golf maar golven
Van de zee
Wat brengen jullie
Voor mij mee?

Duizend kleuren, zoveel schelpen
Elke steen lijkt diamant
En komt die fles daar met dat briefje
Van iemand aan de overkant?

Flessen, schelpen, planken, stenen
Wie bracht ze op dit strand?
Rollen daarom al die golven
Uit de zee zo op het land?

Golf maar golven
Word niet moe
Kom maar golven
Naar me toe?

Golf maar golven
Van de zee
Wat brengen jullie
Voor mij mee?

tekst / muziek: andré rooymans © 2004 tekst gedicht uit fles: Saskia Wind