

# Meeuwen

## Een bezoek aan een meewenkolonie.

In de duinen broeden de meeuwen op hun eieren. Meeuwen eten graag vis en mosseltjes uit de zee. Ze hebben hun restaurant altijd vlakbij dus. En die harde stukjes mossel, die braken ze gewoon weer uit.

We blijven netjes aan de rand anders vliegen alle meeuwen weg. Dan worden alle jonge meeuwtjes nat en dat willen we natuurlijk niet. Zie je al die kopjes daarboven? Dat zijn allemaal broedende meeuwen. En dan leggen ze drie eieren. Allemaal.

En in dat ei daar zit een kuikentje. En dat kuikentje wordt een grote meeuw. Zie je die zitten? Dat is een mantelmeeuw. "Wat eten meeuwen?" De mantelmeeuw die eet vis. De zilvermeeuw die eet mosseltjes. En de stormmeeuw die eet wormpjes en insectjes.

"Zit dat allemaal hier dan wel?" Ja mosseltjes die zitten hier. Niet in het restaurant. Dat is op het strand. Dat is het restaurant van de meeuwen. "Waarom broeden meeuwen graag in de duinen?" Nou, omdat het voedsel zo lekker dichtbij zit dan. Dan kunnen ze vanaf het strand lekker mosseltjes gaan halen en visjes. Want hier achter ligt de zee.

"Hé, wat is dat nou?" Ja kom eens kijken jongens, Wat is dat nou? "Mosselen" Dit is geen poep. Het lijkt wel heel veel op poep maar het is een braakbal. Zullen we eens kijken wat er allemaal in zit? Wat zien jullie ertussen zitten. "Stukjes stenen..., stukjes mosselen geloof ik."

Ja dat is helemaal correct. Dat is hartstikke goed. Dat zijn allemaal stukjes mossel. Dus hij slikt zo'n mossel in en dan komt het in zijn maag. Een hele sterke maag heeft ie. En die maag die maakt de mossel kapot en dan blijft er dit van over. En dan kan ie de binnenkant van de mossel opeten.